

overzicht activiteiten seizoen 2022-2023

Linnaeusstraat 37, 1093 EG
Website: www.muiderkerk.nl



WOORD VOORAF

Aan tafel! Dat is het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland en ook van de Muiderkerk. Een uitnodigend thema. Kom er bij, eet mee, laten we praten. Aan tafel! duidt op gastvrijheid, ontmoeting, wijzer worden met elkaar, verantwoordelijkheid dragen voor een ander, gemeenschap oefenen. Aan tafel! is de rode draad door onze activiteiten van dit seizoen. Aan welke tafel schuif jij aan?

Vieren en Gedenken

Zondagse eredienst - Onze vieringen beginnen om 10:30 ochtends en duren ongeveer een uur. Na de dienst is er koffie en thee. Op de vierde zondag van de maand delen we brood en wijn in een viering van schrift en tafel. *Live mee kijken of terugkijken op uw eigen moment:*
www.kerkdienstgemist.nl/stations/1667

Bijzondere diensten – zondagochtend 6 november 10:30 uur: *Gedachtenis van de gestorvenen*; zondagavond 18 december 19:00 uur: *Lessons and Carols* ; 24 december 22:30 uur: *Kerstdienst*.

Kinderen in de kerk – iedere zondag aandacht voor kinderen in de dienst en in de Kindernevendienst.

Muidercantorij - De Muidercantorij zingt eens in de vier weken tijdens de dienst in de Muiderkerk. Marina Kaldeway is de dirigent. *Nieuwe leden zijn welkom* – na een aantal repetities wordt nieuwe leden gevraagd om een stemtest te doen. Niet nodig om kerklid te zijn.

Repetitie iedere woensdagavond, 19.30-22:00 uur

Informatie: Flip Noordam - pc.noordam@planet.nl - 06 83653140

Gesprek over onze liturgie – afsluitend gesprek met de Werkgroep Eredienst na een serie in het afgelopen seizoen over onze zondagse diensten.

Op maandagavond 3 oktober, 20:00 uur, Muiderkerk.

Informatie: Tineke Kamstra - trijntjekamstra@gmail.com - 06 40638537

Gedenken overledenen - Voor wie zondag op 6 november (gedachteniszondag) niet in de kerk kan of wil komen, maar wel stil wil staan bij wie in het afgelopen jaar is overleden. We steken kaarsen aan, lezen een gedicht, zijn stil, drinken samen een kop koffie/thee met een broodje. Onder leiding van ds Greteke de Vries.

Op woensdagavond 2 november van 18:00 -19:00 uur in de Muiderkerk

BIJBEL EN GESPREK

Geloofsgespreksgroep - Persoonlijke gesprekken rond een thema dat één van de deelnemers kiest: een geloofservaring, een zorg. Hoe die te rijmen met God, een levensvraag in relatie tot een bijbeltekst, alles kan. Afsluiten met gebed, misschien een lied, een zegen. Onder leiding van ds Greteke de Vries.

Ongeveer eens per maand op woensdagavond van 19:30-21:30 uur. 28 sep, 26 okt, 30 nov, 25 jan, 1 mrt, 22 mrt, 26 apr, bij deelnemers thuis.

Aanmelden: Leo Hagedoorn - leohagedoorn@yahoo.com - 06 19161376

Zoomgroep - Een gespreksgroep van achter het eigen computerscherm. Het boekje *Slow Food – Broodnodige gesprekken over het Onze Vader* bevat gesprekken van een interreligieus gezelschap dat samen wijzer wilde worden. Een stimulans voor persoonlijke gesprekken over geloof en leven. O.l.v. Greteke de Vries.

Ongeveer eens per maand op dinsdagavond van 20:30-22:00 uur.

6 september, 4 oktober, 8 november, 6 december, 10 januari, 31 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april.

De link voor de bijeenkomsten wordt toegemaïld na aanmelden bij ds Greteke de Vries, predikant@muiderkerk.nl - 06 10325127

Bijbelkring na zondagse viering voor nieuwe Nederlanders en iedereen. Ds. de Vries houdt een korte inleiding gebaseerd op *Bijbel voor beginners. 100 en enige eyeopeners en misverstanden over de bijbel*, van Mirjam Elbers en Ad van Nieuwpoort. En we reageren op de dienst. Aanschaf van het boek is niet nodig. Aanmelding ook niet. (Lunch mee.)

Ongeveer eens per maand op zondagmiddag na de dienst van 12:00-13:15 uur in de predikantskamer. 25 sep, 23 okt, 27 nov, 29 jan, 26 feb, 26 mrt, 23 apr.

Oecumenische Leeskring - Leden en vrienden van de Anna Bonifatiuskerk en de Muiderkerk ontmoeten elkaar rond een oecumenisch boek. Dit keer: *Rond de tafel, Maaltijd vieren in liturgische contexten* van Mirella Klomp, Peter-Ben Smit, Iris Speckmann (red.) Een boek over: eten, lijf en leven; beleving van de maaltijd; gasten en gemeenschap.

Ongeveer eens per maand op donderdagmiddag van 15:30-17:30 in de Muiderkerk. 22 sep, 20 okt, 17 nov, 15 dec, 19 jan, 16 feb, 16 mrt, 20 apr, 11 mei, 15 jun

Aanmelden: Jan Dijkhuizen - j.dijkhuizen@hccnet.nl - 06 57356845

Studiekring - *De moderne theologen. Perspectieven op de 21ste eeuw*, van Marcel Poorthuis en Wilken Veen (red.)

Eigentijdse theologie heeft allang niet meer te maken met kerk en macht, maar met de vraag van God aan Adam: mens, waar ben je? Vertrekpunt van denken over God en mens/wereld zijn eigentijdse prangende maatschappelijke en pastorale vraagstukken. We laten ons leiden door onze nieuwsgierigheid en lezen kriskras door het boek. Bij vroege aanmelding korting op gezamenlijke inkoop van het boek.

O.l.v. Wilken Veen en Greteke de Vries.

Ongeveer eens per maand op dinsdagmiddag van 15:00-17:00 uur in de Muiderkerk. 11 okt, 8 nov, 29 nov, 10 jan, 7 feb, 7 mrt

Aanmelden: ds. Greteke de Vries, predikant@muiderkerk.nl - 06 10325127

Het eindige leven - over ouder worden en beseffen - voelen - vrezende - accepteren dat het leven eindig is. Op de Plusmiddag op 18 november houden we een oriëntatiemiddag o.l.v. ds Greteke de Vries. En daarna? Dat bespreken we met elkaar.

Op vrijdagmiddag 18 november van 15:00-17:00 uur in de Muiderkerk

Ik geloof in... - De Apostolische Geloofsbelijdenis lijkt er zo klip en klaar over te zijn. Maar wat kunnen wij vandaag nog met begrippen als almachtig, opstanding en eeuwig leven? Woorden die we in de kerk nodig hebben en blijven gebruiken, maar nu vaak een onzekere betekenis lijken te hebben. En als je daar niet zo zeker in staat, heet dat dan nog 'vrijzinnig' of 'liberal' en doet dat er eigenlijk toe? Enkele gespreksavonden over dit thema.

Drie maandagavonden van 20:00-22:00 uur in de predikantskamer.

24 apr, 22 mei, 26 jun

Aanmelden: Ynze Baumfalk - ynzeb@xs4all.nl - 06 307 806 46

Groene theologie – vijf webinars - Wat leert de Bijbel ons over schepping, natuur en het leven op aarde tegen de achtergrond van de ecologische crisis? Vijf webinars van het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap, leiden naar nieuwe inzichten over groene exegese.

Op maandagochtend, vanaf uw eigen computer, van 10 tot 11 uur, daarna tot 11.30 uur een half uur zoomen met Muiderkerkers. Data: 17, 24 en 31 oktober en 7 en 14 november.

Aanmelding voor webinars via website van het [Bijbelgenootschap](#). Voor de zoom na afloop kunt u zich aanmelden bij Greteke de Vries, 06 10325127, predikant@muiderkerk.nl

ONTMOETING EN CULTUUR

Open maaltijd - Elke tweede woensdag van de maand weer een open maaltijd voor de buurt: eten en elkaar ontmoeten in de kerkzaal van de Muiderkerk. Geen opgave vooraf nodig.

Vanaf oktober elke tweede woensdag van de maand van 18:00 - 19:30 uur.

Informatie: Sjoukje van der Laan sjvanderlaan@gmail.com - 06 54793420

Theetafel - Een chic Engels servies en een schaalje met lekkers op tafel. Greteke de Vries nodigt u graag uit voor een kopje thee in de predikantskamer.

Vaak op dinsdagmiddag van 15:30-16:30 uur. Kijk in de nieuwsbrief wanneer zij ontvangst houdt.

Open kerk - Vaak is er op Open Kerk. Als 'het bord' buiten staat bent u hartelijk welkom!

zaterdagen van 11:00-13:00 uur

Taalcafé - Het taalcafé is een plaats om spreekvaardigheid te oefenen voor iedereen die het Nederlands als tweede taal heeft. We werken met thema's en de actualiteit, een variatie aan werkvormen.

Elke vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur. Opgeven is nodig.

Aanmelden: Sieb Tieleman - tielemansieb@gmail.com - 06 57128440

Expositie van Betekenis – interculturele cursus voor vrouwen o.l.v. Saïda Franken (moslima en kunstenaar) en Agnes van der Sluis (christelijk en dialoogleider). Creativiteit en goede gesprekken over de vraag hoe jij van betekenis bent.

Start op dinsdag 27 september, 09:00 -15:00 uur in de Muiderkerk.

Informatie: www.expositievanbetekenis.nl en Greteke de Vries

Tekenclub - Kom tekenen, onder begeleiding van tekendocent Jannette Weeteling. Elke middag begint met een korte uitleg en opdracht, waarna zowel in groepjes als individueel kan worden gewerkt.

Elke maandagmiddag 16:00-17:30 uur

Informatie: Jannette Weeteling - jweeteling@hotmail.com - 020 6939260.

Deelname: 1 euro per keer, voor de materialen

Eettafelgesprekken

In kleine groepen eten bij een deelnemer thuis, andere Muiderkerkers ontmoeten. Aan tafel! Gelegenheid om elkaar beter te leren kennen in een goed gesprek en uitwisseling van onze ervaringen met 'de maaltijd': Wie wil gasten ontvangen en/of koken?

Vanaf januari. Zie te zijner tijd aankondigingen in nieuwsbrief.

Plusmiddagen - Op deze middagen willen we ontmoeting rondom een thema combineren met verdieping. Tot slot drinken we een glaasje. De onderwerpen zijn september : *akoestiek in de kerkzaal*, oktober: *voeding*; november: *eindig leven*. Latere thema's worden aangekondigd in de nieuwsbrief.

Ongeveer eens per maand op vrijdagmiddag van 15:00-17:00 uur. 16 sep, 21 okt, 18 nov, 20 jan, 17 feb, 17 mrt, 21 apr, 19 mei, 16 jun.

Contact: *Marianne van den Tol - mariannevandentol@chello.nl - 06 33794808*

Steungroep gezonder leven. Het gaat om het bevorderen van de gezondheid doordat deelnemers (al of niet kerkleden) informatie en ervaringen uitwisselen en initiatieven nemen voor activiteiten (bijv. een stevige wandeling). Dit gebeurt allereerst via – de onthaastende vorm van – een lokaal "besloten" internet-forum.

Start: eind oktober na de Plusmiddag over voeding 21 okt.

Contactpersoon: Cok den Hertog - cok17@hotmail.com

Lopend Vuurtje December Feest - Aan tafel met 'de buurt'. Elkaar ontmoeten en creatief bezig zijn rond de vraag: hoe ben ik van betekenis? Natuurlijk afgesloten met een lekkere maaltijd. In samenwerking met diverse organisaties uit Amsterdam Oost.

Op vrijdag 9 december, 16:30-20:30 uur in de Muiderkerk.

Informatie via Greteke de Vries. Precieze invulling volgt in nieuwsbrief.

Kerstfeest speciaal voor ouderen - Met een eenvoudige kerstviering en een high tea. Meer informatie in nieuwsbrief.

Op vrijdag 16 december van 14:00 – 16:30 uur.

Aanmelden: Willemien Kuitenbrouwer, 06 49616872

Exposities - In de kerkzaal wordt geregeld werk van kunstenaars uit de buurt tentoongesteld. In de nieuwsbrief en op de website wordt de wisselexpositie besproken.

Informatie: Jannette Weeteling - jweeteling@hotmail.com - 020 6939260.

Museum-uitjes Met elkaar in Amsterdam een tentoonstelling bezoeken is een mooie aanleiding voor een goed gesprek na afloop. Heb je zelf een expositie op het oog? Kom met een suggestie!

Informatie: - ynzeb@xs4all.nl - 06 30780646

Korenfestival - Na drie jaar afwezigheid door Corona is er in mei weer een Korenfestival gepland, waar de Muidercantorij gastheer is voor meer dan vijftien koren.

Details volgen in de nieuwsbrief en op de site.

Concertje - Ergens op een middag in november is er een concertje met Franse liederen (vooral Fauré) en stukken voor piano en fluit. Uitvoerenden: Agnes (piano), Madeleine (dwarsfluit) en Arien voor de zang.

Meer informatie te zijner tijd in de nieuwsbrief.

INFORMATIE

Oostbrieven Iedere week verschijnt de digitale nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Amsterdam Oost met daarin wat er speelt op de drie locaties *De Binnenwaai*, de *Elthetokerk* en de *Muiderkerk*

Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, gebruik dan deze link:

<https://protestantsekerkamsterdamoost.nl/inschrijven-oostbrieven/>

of mail aan communicatie@muiderkerk.nl

Diaconie We proberen armen te helpen op een menselijke en persoonlijke manier. In de eerste plaats voor mensen in de buurten rond onze kerk. Zie ook de website: muiderkerk.nl/diaconaat

Verhuur Voor informatie over verhuur van de zalen kunt u terecht op de website en bij de beheerder van de Muiderkerk: verhuur@muiderkerk.nl

Gesprek U kunt de predikant bellen voor een gesprek over de kerk, of over wat op uw hart ligt. ds Greteke de Vries, 0610325127