

Bijbels ABC voor onze tijd

In de Tweede Wereldoorlog schreef de theoloog Kornelis Heiko Miskotte (1894 – 1976) zijn Bijbels ABC. Hij wilde een 'betere weerstand' opbouwen tegen nationaalsocialisme en antisemitisme. Daarvoor legde hij Bijbelse sleutelwoorden uit in hun onderlinge samenhang en actuele context: naam, woord, weg...

Wat gebeurt er als we deze woorden aanleggen tegen kernwoorden van onze tijd, zoals identiteit, polarisatie en verbinding?

Wij vermoeden dat dit Bijbels ABC ook helpt om huidige maatschappelijke ontwikkelingen dóór te krijgen en tegendruk te bieden waar nu de humaniteit in gevaar komt.

In drie avonden bespreken we dit belangwekkende boek. Het is in de boekhandel te koop



O.l.v. Gerben van Manen en Wilken Veen

Op de maandagen 12 februari, 26 februari en 11 maart.

Aanvang: 20:00 uur.

Aanmelding via leerhuisamsterdam@gmail.com

Leerhuis Amsterdam richt zich op zinvol samenleven in een complexe wereld die ons voor veel vragen stelt. Vanuit de Bijbel en andere bronnen voor oriëntatie en de hedendaagse wereld van kunst en cultuur zoeken wij hierover het gesprek. We organiseren daarom bijeenkomsten, dialogen en cursussen, in de Muiderkerk, waarin deze werelden elkaar ontmoeten.

Email: leerhuisamsterdam@gmail.com

Adres: Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, Amsterdam Oost, t.o. Oosterpark

Tel: 06 103 25 127